

## Chili: van noord tot zuid bijzonder

**Chili valt je meteen op zodra je de landkaart erbij pakt. Een land van meer dan vierduizend kilometer lang tegenover een breedte vergelijkbaar met die van Nederland, móet haast wel bijzonder zijn. Doordat Chili zo uitgestrekt is, beslaat het land verschillende klimaatzones. Extreme droogte van de woestijn in het noorden, groene wijngaarden, besneeuwde vulkanen en enorme gletsjers in het zuiden: Chili heeft het allemaal!**

De laatste jaren is Chili in opkomst als toeristische bestemming, hoewel het land qua bezoekersaantallen nog geen hoogvlieger is. Er komen met name Europeanen, Noord-Amerikanen en toeristen uit andere landen van Zuid- en Midden-Amerika. Jaarlijks bezoeken ongeveer veertienduizend Nederlandse toeristen het land. Chili is niet goedkoop in vergelijking met de omliggende landen, maar het barst van de mogelijkheden! Cultuur, natuur, sport, rust of stadsleven: er is voor ieder wat wils in dit land, dat ingeklemd ligt tussen de Stille Oceaan en het Andesgebergte.

Het noorden van Chili wordt gekarakteriseerd door de Atacama-woestijn, de droogste plek ter wereld. Je vindt er uitgestrekte zoutvlaktes, archeologische opgravingen en veel culturele invloed van de Aymara-indianen. Een dorp als San Pedro de Atacama, met zijn lieflijke witgepleisterde kerk, is een goede uitvalsbasis voor een uitstapje naar bijvoorbeeld de geisers van El Tatio. En in een badplaats als Iquique is het heerlijk toeven aan zee. Als je in een iets actievere bui bent, kun je er prachtig paardrijden. Avontuurlijk aangelegd? Dan is *sandboarding* vast iets voor jou!

In het vruchtbare middengedeelte van het land ligt de hoofdstad Santiago. Liefhebbers van het stadsleven zullen hier zeker aan hun trekken komen. Na een bezoekje aan de verschillende musea, het bewonderen van het uitzicht vanaf de heuvel Cerro San Cristóbal, een paar uur sfeer proeven in het centrum en een middagje shoppen in een van de grote, moderne winkelcentra kun je je storten in een aardig nachtleven: Chilenen gaan door tot in de kleine uurtjes... Niet al te ver van Santiago bevinden zich de havenstad Valparaíso, waarvan het historische gedeelte in 2003 door UNESCO tot Werelderfgoed is benoemd, en de badplaats Viña del Mar.

Het mediterrane klimaat in het centrale deel van Chili maakt dit een erg groene streek, bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld wijnbouw. Ben jij ook zo dol op Chileense wijnen zoals Undurraga en Concha y Toro? Neem dan zeker eens een kijkje bij een van de vele *viñas* (wijngaarden) in de regio. Verder afdalend naar het zuiden kom je terecht in een gebied dat op het eerste gezicht meer doet denken aan Oostenrijk, Ierland of Noorwegen dan aan wat je van Chili zou verwachten. De natuur is hier overweldigend: veel groen, bergen, meren, watervallen en met sneeuw bedekte vulkanen. Een periode van Duitse immigratie heeft er zijn sporen nagelaten: woorden als *kuchen* en *strudel* zijn liefdevol opgenomen in de lokale woordenschat. Ook noemenswaardig is Chiloé, dat een geheel eigen bouwstijl kent. Met name de houten kerken geven dit schiereiland een aparte uitstraling.

Het uiterste zuiden van het land is een gebied waar de natuur groots en machtig is. Torres del Paine, een van de beroemdste nationale parken, vormt hier de grootste toeristische trekpleister. Je kunt er prachtige wandelingen maken langs blauwgroene meren naar de voet van de bergen die het park zijn naam geven. Lama's zul je er in elk geval wel zien en met wat meer geluk kom je zelfs een condor of een poema tegen. Chileens Patagonië is een uitgestrekte en ongekend mooie streek met gletsjers en fjorden. Een paar duizend kilometer uit de route ligt nog een klein, maar niet onbelangrijk stukje Chili: het mystieke Paaseiland. Van nationale parken tot cultureel erfgoed: Chili heeft alles in huis wat je van een reisbestemming kunt verwachten!